

Γριφομάδες πλακί

Κατά τ' αρχές του μήνα Γενάρη, που είναι και η εποχή ντας, βγαίνουμε στο' αγρούς με τον κρυγότι και μαζώνουμε λιοths- λιοths ομάδες φρέσκες και μουσικοκούζουιες (κατά προτίμηση μεσσίου μεγέθους, γιατί οι ποθύ μεγάλης συνήθως αργούν να βράσουν, ενώ οι ποθύ μικρές ζεσταθακώνουντε και κολλούνε στο τακάη). Το' αφήνουμε εσά να σακαστούν, να ιντερνεπαστούν και να μεσάσουν καλή μέσα στη λικανίδα ντας. Ύστερα από δυο βδομάδες περίπου ται λαντουρίζουμε με μερικά στοιχεία που έχουμε ξεδιαλέξει προσεκτικά και φεδωλά γιατ είναι καίφερά. Ται ταπειρίζουμε ντε λόγω σε καυτό λάδι, ντρέτα και ανεμπόμμουρα, μέχρι να ροδοκοκκιάσουν-προσοχή στο τακνισμα και σται καταμωυρηλίδες. Έστονε το ταπειρίσμο θα βοηθήσει αργότερα να αναδείξουν η ομάδες όλο το άρωμα και τη γεύση ντας. Εν το μεταξύ σε χωριστό ξύλινο σκαφίδι χαζιρεύουμε ται γρίφους με υλικά που προσιμούμε, αποφεύγοντας κατά κύριο λόγο ται πατάτες, που μπορεί να μας εκρούψουν και στη χαζότερη περίπτωση να μας εφασάσουν κιάλια.

Μετά αλατίζουμε ται γρίφους μας με το αλατσέρο ώπου να γίνουν λίγο αήμμοι και όσο το δυνατόν πιο πικάντικο (βλ. Κεφ. «Πώς το τριβούν το πιπέρι»). Απότς εδά βάνομε όλη μας τη μαστοριά και το' ανοίγομε σε φύλλα, που τα αφήνουμε να πάρουν πάνω ντας και να φουσκάσουν, εσά όπως εφούσκασε ο μπέπς μας όντεν ευρήκαμε σπέρι το θησαυρό (προσέκομε βέβαια μη μας επάσει βιάση και βγούνε κακομούντρουη). Όντεν είναι έτοιμοι μπηλο ντακάρουμε να τυλίγομε μ' αυτούς το' ομάδες και πίζομε, αλαφρά πρώτα (μη μας εθρουήσομε) και ύστερα πιο εντατικά, μέχρι οι ομάδες να γίνουν ένα με το γρίφο ντας. (ενδέκεται βεβαίως οι ομάδες να ξεζουμιστούν, αλλή αυτό θα δώσει ένα αποτέλεσμα πιο τραγανό και γαργαλισκό).

Τέλος, σερβίρομε σε βαθύ σκουτέλι μετά καλομαηλικίου και τραζάδας. Να θυμάστε όμως: Όποιος φοράει πρώτος, χαζιρεύει το επόμενο γεύμα!

Αυτή είναι μια από τις 84 συνταγές που επιμλήθηκε και παρουσιάζει στο πρώτο του βιβλίο μαγειρικής ο καστρινός καταγωγής Mr Giorgis Kalitsoyakis, μετά από 7ετή έρευνα σε θέματα υγείας και ευεξίας του Ινστιτούτου Περιορισμού Λαιμαργίας (Ι.Π.Ε.Λ. Α.Ε.). Σίγουρα θα το απολαύσετε!!!



Περιοδικές Εκδόσεις Magaliver

Διμηνιαίο Περιοδικό «Καστρινό Κου-Κου»

Οι ήρωες του καινούριου βιβλίου των εκδόσεων Magaliver μιλούν και φωτογραφίζονται για το «Καστρινό Κου- Κου»
Αποκλειστική συνέντευξη του Τζακ: «Πώς ένα όσπριο άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή μου!»
Η Χιονάτη πιο όμορφη από ποτέ, παραδέχεται ότι έχει πλέον συνέλθει από την περιπέτειά της και μας προτείνει μια ωραία στυλ συνταγή για μπλόπιτα!
Κοντορεβιθούλης: «Η τεχνολογία έχει πλέον μπει στη ζωή μας! Επιτέλους με τα GPS δε χανόμαστε ποτέ!»
Ο Παπουτσιώτης Γάτος και η Σταχτοπούτα, σε μια καταπληκτική περιπέλση στα πιο glamorous παπουτσιάκια του δάσους, δοκιμάζουν και μας προτείνουν τα καλύτερα για την άνοιξη 2009!

Ε' αυτό το τεύχος διαβάστε επίσης αφιέρωμα στις κλασικές ταινίες που έγραψαν ιστορία όπως «Ο πόλεμος των γήστρων», «Ο κύκλος των Χαμένων Πελάτων» και «Όσα παίρνει ο άνεργος». Ακόμη, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό «7η τέχνη-Χθες και σήμερα» και κερδίστε μια κάμερα ψηφίως εκκρίνεως και ένα χρόνο δωρεάν σεμινάρια κινηματογράφου. Υπογράφετε η αγαπημένη σας Κυβέλη.

Θα το βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και περίπτερα καθώς και σε όλα τα φαρμακεία λόγω της ισχυρής αγχολυτικής του δράσης.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΑΤΡΟΥ.



Ενα σπάνισμα των πιο επιτυχημένων μαντανάδων της Κρήτης. Μέσα από τις μαντανάδες όλοι οι Κρητικοί απανταχού της γης εκφράζουν κάθε στιγμή τα συναισθημάτα τους. Τη λύπη, τη χαρά, τον έρωτα, τον θυμό, τη νοσταλγία, την ανάμνηση, την επιθυμία, την προσμονή, τη λαχτάρα, ...

Ομάδι εντακάρουμε στο πρώτο κι κινήσι από 'ναι το καλύτερο ται Αποκράς παιχνίδι.

Και ήρθε και το δεύτερο το τρίτο κι όλα τ' άλλα, ώπου ανταμειφθήκαμε στου έκτου την τρεχάλα.

Εδά θα οργανώσομε το έβδομο κινήσι ομάδι πάη θα ' μαστε σε τούτο το παιχνίδι

Κι όντε β' αποστερήσομε κι οι γρίφοι θα λυθούν αυτοι που θα ' ναι νικητές τη γηλικά θε να δούνε

Να δούνε θε τη γηλικά ντου που' χει να οργανώνεις να ται θεωρείς από γηλακούν και να ται καμαρώνεις!

Γιατ κατέκει για κεινά εσά ' σαι η αιτία κι όσο κι αν εκουράσθηκες όζζε τη θυσία!

Είστε κι εσείς Κρητικοί; Δεν είστε, αλλή αγαπάτε την Κρήτη; Διαβάστε το βιβλίο, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας και συμμετέχετε στο Διαγωνισμό Κρητικής Μαντινάδας που διοργανώνουν οι Magaliver, με θέμα «Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού». Μπορείτε να στέλνετε τις μαντινάδες με το όνομα της ομάδας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@magaliver.gr ή να τις παραδώσετε στο περίπτερο της ομάδας στα Λιοντάρια, μέχρι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009. Οι καλύτερες μαντινάδες θα βραβευθούν την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο πιο τρελό πάρτι της χρονιάς, στο Big Fish!

Σειρά: Παραμύθια του θησαυρού και του ονειρού...

Είχαν ληϊνόν συγκεντρωθεί από νωρίς στη Χώρα των Θαυμάτων, την Όρση των Ωραίων, όπως την έλεγαν. Κι ήταν πολλοί, ο Σταχτοπούτα, ο Κοντορεβιθούλης, ο Παπουτσιώτης Γάτος, ο Μαγεμένος Βάτραχος, η Χιονάτη και οι 7 νόνοι, η Κακιά Μάγισσα, ο δράκος Φωτιάσταμπα Τζάκιας, ο Πινόκιο, η Κοκκινούσκουφίτσα, η Κατσόκα με τα 7 κατσικάκια της, Νεράιδες, Περατές και όλα τα μεγάλα ονόματα των παραμυθίων σελίδων. Όλοι, εκτός απ' την Ωραία Κοιμωμένη, που δεν άκουσε το ζυμνητήρι και ωραία κοιμάται μέχρι σήμερα. Έκτε καθεί το τελευταίο μπουκαλάκι με το περίφημο ελιξίριο νεότητας, που έφτιαχνε ο έρακοιστός μάγος Εφτακύριθς. Και σα να μην έφτανε αυτό, ήταν άφαντη και η μυστική συνταγή του με τα 16 άγνωστα υλικά! Ο πρώτος ύποπτος ήταν για πολλούς ο Κακός Λύκος καθώς βρήκε μια πρόφαση, για να μην πάει στη συνάντηση. Φηλογοιέται πως εκείνος ήμπε τις τελευταίες σταγόνες, διηραμένος, καθώς ήταν, από το τρεχαλήτο για να αποφύγει τον κυνηγό που έσωσε την Κοκκινούσκουφίτσα, αν και κανείς δεν παρατήρησε καμία αλλαγή στην εμφάνισή του. Μόλις έγινε γνωστή η πρωτόκουστη είδηση, στο πρόσωπο της Κοκκινούσκουφίτσας εμφανίστηκε 10 φορές πιο έντονο το γνώριμο ο' αυτήν κόκκινο χρώμα. Μα γιατί; Τι λόγους είχε; Αφού είχε το χάρισμα της αιώνιας νεότητας. Από την άλλη μεριά, η Κακιά Μάγισσα δόληθηκε να κρύψει το πρόσωπό της με ένα σουνήθιστο καπέλο.

Η Χιονάτη, ως πρόεδρος του Κέντρου Δηλητηριάσεων του Δάσους «Ένα μήλο την ημέρα», ήταν σε επιφυλακή για την περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης του ελιξίριου και την αντιμετώπιση των παρενεργειών του. Την ίδια στιγμή έσπευσε να δηλώσει την ένθερμη συμμετοχή του στην αναζήτηση του ελιξίριου ο Τζακ, λάτρης των extreme sports, bungee jumping, rafting, αλεξίπτωτο πηλαγιάς, ορειβάσια κ.ά. Έκτε δούληπε πιο σκληρά κι από κασκάντερ στο παραμύθι του κι έτσι δεν το είχε σε τίποτα να σκαρφαλώσει κάθε βουνό προκειμένου να βρεθεί το ελιξίριο. Εξάλλου, το «Φασόλι το φασόλι θα φανεί η αλήθεια όλη» ήταν γι' αυτόν στάση ζωής. Επιπλέον, η Κατασκευαστική Εταιρεία «Σπίτα 3 φορές πιο γερά», που ίδρυσαν τα τρία γουρουνάκια, ανέλαβε να χτίσει το στρατηγείο για την καλύτερη οργάνωση της αποστολής.

Η νονά της Σταχτοπούτας, ως οποδός της γραφειοκρατίας και κάθε είδους προθεσμίας, υπενθύμιζε πως αν δεν βρεθεί το ελιξίριο μέχρι το βράδυ της 22/2/2009 κάθε ήρωας θα καταδικαστεί σε γρήγορο μαρμασό.

«Λίγο πριν 11 το ρολόι κτυπήσει κρυμμένο το φίλτρο, μυστικά και παιχνιδία. Για όποιον τους γρίφους καταφέρει να λύσει τα πράγματα μια δε θα 'ναι τα ίδια.»

Ο χρόνος ληϊνόν για την αναζήτηση του ελιξίριου νεότητας είχε αρχίσει να κυλά αναστροφήως! Θα καταφέρουν άραγε οι ήρωες να λύσουν το μυστήριο και να σωθούν;

Στην ίδια σειρά έχουν κυκλοφορήσει:

- Ο Δούκος Φραντσέσκο Τοσκορίνι- Ο τελευταίος υπερασπιστής του Κάστρου
- Ο Βασίλης Ροδοθάνας
- Επιθεωρητής Τι - Ηράκλειο 2050
- Η νύφη το 'σκαζε
- Δεν το κουνά απ' εσά αν δεν ταντων
- Υπόθεση Δαν Ζουάν

Η παρουσίαση του νέου μας παραμυθιού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22/02/2009 και ώρα 10.30 Ραντεβού στο Δημαρχείο
 Να είστε όλοι εκεί για να ζήσομε το παραμύθι ...στο 7ο κινήσι κρυμμένου θησαυρού!



*Οι διαγωνιστές δε φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η Αυτοβιογραφία!

Για πρώτη φορά στην ιστορία μόνο από τις εκδόσεις «Magaliver» ο πασιγνωστός δράκος Φωτιάσταμπα Τζάκιας εδραστεί το βιώματά του! Πρόκειται για μία αποκλιπτική περιγραφή των καταβολών της ζωής ενός δράκου, που θα σας κερδίσει από το πρώτο κιάος ληϊτό!

Η σασαγγή περιλαμβάνει το γενεαλογικό του δέντρο, ληη και έθμο των δράκων, καθώς επίσης και ένα κάρτι με όλες τις σπηλιές και τα μέρη που έχουν αναπτυχθεί κατά αιώνες οικογενειακοί δράκοι στην Κρήτη. Η αφήγηση αρχίζει από τις πρώτες κιάος στιγμές της ζωής του διάσημου δράκου: η ζωή μέσα στο αυγό και η πρώτη επαφή με τον έξω κόσμο, δίνοντας παράλληλα την απάντηση στο γνωστό ερώτημα «ο δράκος έκανε τ' αυγό ή το αυγό το δράκο»; Στη συνέχεια ακολουθούν οι πρώτες του σπίνες, τα πρώτα του βήματα και φτερουγίσματα ως μικρό δρακουλάκι, η παιδική και εφηβική του ηλικία, οι έρωτες και οι λητρικές, το σχολείο, οι φίλοι, η δύσκολη επίθεση και αναζήτηση τροφής καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισε: ο ρατσισμός, η περιβρασιόπιση, ο φόβος, οι κατά λάθος πυρκαγιές, οι αναμιατες προσγειώσεις.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «...ήμουνο καταδικασμένος να ζω σε κρύες σπηλιές, σκοτεινά δάση και έρημα κάστρα. Πάντα ονειρευόμουνο ένα σπίτι σε μία γαλιανά με κήπο και ποίνο... Θα ήθελα να πηγαίνο διακοπές σε εξωτικά νησιά και να γυρίζω τον κόσμο με τη μηχανή μου. Όταν ήμουνο μικρός ήθελα να γίνω πυροβόλας...».

Οι αποκαλύψεις του για τις νεράδες, πηγιόκτισσες και ήρωες παραμυθίων που έχη καταβροχήσει είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Εκμυστηρεύεται επίσης τις αδυναμίες των δράκων και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισής τους! Μαζί με το βιβλίο κυκλοφορεί και dvd με βινετάκια από τη ζωή του: από σχολικές γιορτές, θεατρικές παραστάσεις, το γάμο του, τα παιδιά του αλλή και περιπετειώδες καταβάλλες. Ένα μοναδικό βιβλίο που ξεφυγά από τα όρια του παραμυθιού αγγίζοντας την πραγματικότητα!

